



pagina 115

pagina 117

In de *Bruine Koe* vinden we drie korte teksten en diverse teksten. Allereerst het geslachtsregister van de held Cúchulainn, in tweevoud want over de exacte loop van de historie verkeert men wel vaker in twijfel. In 'De slag van Carn Conaill tussen Diarmait zoon van Áed Sláine and Guaire Aidne' ontstaat een bitter conflict tussen twee 7^e eeuwse personen over, al weer, het roven van vee. Heroïsche moraal en (later toegevoegde?) religieuze moraal voeren een wat ongemakkelijke strijd met elkaar. In 'De bekering van Lóegaire tot het geloof en zijn dood' lijkt een pragmatisch compromis tussen de twee te zijn gevonden, althans in de ogen van deze 5^e eeuwse koning. Roven en doden mag, want vergevingsgezindheid betreft de ziel, niet het lichaam.