



*pagina 83*

'De verwoesting van de herberg van Da Derga' is weer zo'n wonderlijk Oudiers samenraapsel, in onze *Bruine Koe* overigens onvolledig overgeleverd. De raamvertelling (zou je kunnen zeggen) is spannend. Koning Conaire komt in conflict met pleegbroers en belandt op een zeker moment in de genoemde koninklijke herberg. De broers vallen aan en de belegerden raken zonder drinkwater. Een loyale kompaan, MacCecht, gaat op zoek naar water maar als hij na een rondreis langs alle rivieren van Ierland terugkomt, is Conaire reeds bezweken. Het afgeslagen hoofd prijst MacCecht nog wel voor zijn inzet.

Alles bij elkaar een verrassende en sfeervolle aanrader, ware het niet dat de vertelling halverwege wordt onderbroken door lange, monotone beschrijvingen van de kamers in de herberg. Van álle kamers in de herberg. Die van Conaire en van elk van zijn helden, die van de opperstrijdwagenbestuurders en de onderstrijdwagenbestuurders, de varkenshoeders, de Engelsen, de Picten, Mac Zus, Mac Zo, de bloeddruppelende oorlogsmaagden, de drie reuzen uit Manx – en ga zo maar door.

Je zal er maar overnachten en 's nachts de weg kwijtraken.