



*pagina 55*

‘Wie is vrij? Wie brak’ valt samen met het eerste gedeelte van de *Táin bo Cuailnge*. We vinden daar vooral jeugdverhalen over Cúchulainn, de bijnaam van de jongeman die eigenlijk Setanta (spreek uit: ‘sjee-dàn-da’) heette maar als ‘de hond van Culann’ door het epische leven ging.

Dit verhaal speelt zich af vóór, maar tegelijkertijd ook na, de gebeurtenissen in ‘Kokend bloed, hart van ijs’. Een droom? Een herinnering aan een droom? Hoe dan ook, voor wie de *Táin* kent is er in dit verhaal veel te herkennen.