



*pagina 55*

In het Ierse manuscript uit de 12e eeuw dat we volgen, het *Boek van de Bruine Koe*, begint hier de *Táin bo Cuailnge*, oftewel *De Veeroof van Cooley*. Dit is een hoogtepunt uit de Oudierse literatuur en een van de oudste epische werken uit Europa. Verwacht dus de gebruikelijke psychotische en agressieve liederen, al hebben Oudierse heldenverhalen hun eigen karakteristieke elementen. Zo wordt er vaak flink en tamelijk humoristisch overdreven, zijn er lange passages met taaie topografische informatie en wordt de vertelling regelmatig onderbroken door strofen poëzie (rosc). De *Táin* is hierop geen uitzondering.

Het epos begint met het samenkomen van de troepen van Connacht, geleid door koningin Medb en koning Ailill en gesteund door balling Fergus. Hun doel is het stelen van een legendarische stier uit Cooley, een regio in Ulster. De Ulsterheld Cúchulainn (spreek uit 'koe-choe-lin'), met de klemtoon op de tweede lettergreep) trekt er in zijn eentje op uit om de troepen van Connacht tegen te houden. Het is de opmaat tot allerlei confrontaties en ontwikkelingen. In *Cernach Park* is het epos uitgesmeerd over vier verhalen.