



*pagina 38*

Je droomde, weet je nog? De nacht is al aan het verstrijken en misschien ben je even wakker geweest. Als je half verdoofd je gezondheidshorloge, het *Boek van de Bruine Koe*, raadpleegt dan zie je dat je bent aangekomen bij 'Aided Nath I ocus a adnacol', een biografische tekst over een vijfde-eeuwse Ierse koning die op plundertocht naar Alba (Schotland) ging en bij een belegering dodelijk werd getroffen door de bliksem. Welke beelden en associaties er nu bij jou opkomen weet ik natuurlijk niet, maar mijn gedachtensprongen brachten me bij 'Hier feesten de krijgers'. Droom rustig verder. Het personage Kit Makking ben je in andere werelden en tijden van *Cernach Park* al eens tegengekomen in de hoedanigheid van burgemeester van Dubblai. Hij is losjes gebaseerd op de held Cet Mac Mágach. Cet speelt een centrale rol in een bekend Oudiers verhaal, 'Mac Dathó's varken', waarin hij tijdens een heldenfeest succesvol weet te beargumenteren dat hij recht heeft op het beste stuk wildbraad. In 'Hier feesten de krijgers' heb ik elementen uit dit verhaal gebruikt.