



*pagina 38*

Je liep herinnerend, associërend en dagdromend door die vreemde stad Dubblai, weet je nog? De ochtend is al aan het verstrijken. Als je je reisgids, het *Boek van de Bruine Koe*, raadpleegt dan zie je dat je bent aangekomen bij 'Aided Nath I ocus a adnacol', een biografische tekst over een vijfde-eeuwse Ierse koning die op plundertocht naar Alba (Schotland) ging en bij een belegering dodelijk werd getroffen door de bliksem. Welke beelden en associaties er nu bij jou opkomen weet ik natuurlijk niet, maar mijn gedachtesprongen brachten me bij 'Hier feesten de krijgers'. Misschien had de bierreclame die ik net passeerde er ook wel iets mee te maken.

Het personage Kit Makking ben je in andere werelden en tijden van Cernach Park al eens tegengekomen in de hoedanigheid van burgemeester van Dubblai. Hij is losjes gebaseerd op de held Cet Mac Mágach. Cet speelt een centrale rol in een bekend Oudiers verhaal, 'Mac Dathó's varken', waarin hij tijdens een heldenfeest succesvol weet te beargumenteren dat hij het meeste recht heeft op het beste stuk wildbraad. In 'Hier feesten de krijgers' heb ik elementen uit dit verhaal gebruikt.