



*pagina 15*

In middeleeuwse historische werken over Ierland lezen we over de invasies. Het ene na het andere volk arriveerde per boot aan de kust van het groene eiland en liep het onder de voet: de Cessairen, de Firbolg en zelfs de bovennatuurlijke Tuatha De Danann die na hun verdrijving ondergronds voortleefden als de elfachtige *aes sídhe*. Documenten zijn er natuurlijk niet bewaard gebleven maar gelukkig was daar de kluizenaar Tuan mac Cairill. Gedurende tweeduizend jaar en in verschillende incarnaties was hij getuige van alle gebeurtenissen en in de zesde eeuw deed hij zijn verhaal aan een missionaris. We vinden zijn relaas *Scel Tuain meic Cairill do Finnen Maige Bile* terug in de *Bruine Koe* en in andere middeleeuwse manuscripten. Over een dromende, associërende tocht door het leven gesproken. ‘Schubdig of niet schubdig’ heeft, net als de eerste drie verhalen, details die samenhangen met de oplossing van het moordmysterie van *Cernach Park*. Je zult ze in de loop van je tocht gaan herkennen.