



*pagina 1*

Je wandeltocht door Dubblai begint met 'Oude wereld', een verhaal over toeval en pech dat zich in een nabije toekomst afspeelt. *Het Boek van de Bruine Koe* gaat grootser van start met 'Sex aetates mundi' ('De zes leeftijden van de wereld'). Dit is een bekend traktaat dat wordt toegeschreven aan Augustinus van Thagaste. De (uiteraard Bijbelse) geschiedenis van de mensheid wordt opgesplitst in zeven delen, te beginnen met de schepping en eindigend met het tijdperk van de moderne jaartelling, waarin de mensheid een grijsaard is. Na deze zesde periode zou immers op enig moment het einde der tijden aanbreken. In de *Bruine Koe* breekt het traktaat af vanwege een aantal missende pagina's.