



*pagina 20*

We zijn nu aangekomen bij een kort fragment uit de *Táin bó Dartada*: 'De veeroof van Dartada'. Geloof het of niet, maar de *táin bó* was een genre binnen de Oudierse literatuur. Er zijn er een stuk of zes van bewaard gebleven. Van een daadwerkelijke veeroof is niet altijd sprake. Er wordt minimaal één stuk vee vervoerd door iemand die als vijand aangemerkt dient te worden, maar verder kunnen ze overal over gaan. Vaak zijn ze ook niet noemenswaardig anders dan verhalen uit een ander populair genre uit die tijd: de *togail* (herbergplundering). In de Oudierse samenleving was het dus niet anders dan in de onze. Zodra we iets een naam hebben gegeven, gaan we denken dat het daadwerkelijk anders is dan zaken die anders heten.