



pagina 3

We komen nu bij de geschiedenis van de Britse eilanden. De 9^e-eeuwse Ierse dichter Gilla Cóemáin schrapte uit een bekend historisch werk alles wat niet over Kelten ging. Een fragment van zijn *Lebor Bretnach* kwam terecht in onze Bruine Koe. Het gaat vooral over de verraderlijke Vortigern die het land overgaf aan de invallende Saksen maar uiteindelijk omkwam in een brandende toren. Koning Arthur komt ook nog even voorbij.